

Weekopening week 18 – Koningsdag > Woningsdag

Vandaag is het Koningsdag, en vieren we de verjaardag van onze koning, Willem Alexander. Hij wordt 53 jaar. Op 30 april 2013 is hij tot Koning der Nederlanden gekroond. Hij is getrouwd met Maxima en samen hebben ze 3 dochters: Amalia, Alexia en Ariane.



In ons land wordt Koningsdag (vroeger Koninginnedag) altijd feestelijk gevierd. De vlaggen hangen uit, er zijn vrijmarkten en braderieën en andere activiteiten verspreid over het hele land.

De koning en zijn gezin bezoeken een stad in Nederland en daar is dan een heel programma voor hen voorbereid. Op de televisie kunnen we dat allemaal mee beleven.

Dit jaar is dat heel anders. Door het coronavirus kan dat allemaal niet door gaan, en viert de koning zijn verjaardag thuis. Ook aan ons wordt gevraagd zo veel mogelijk thuis te blijven.

Thuis... dat is voor heel veel mensen, jong en ouder, een fijne plek. Een plek waar we graag zijn, waar we ons veilig weten en er op kunnen vertrouwen dat daar mensen zijn die van ons houden en voor ons willen zorgen.

Maar dat is helaas niet voor iedereen zo.... er zijn helaas ook thuissituaties die niet veilig zijn... en er zijn ook mensen die geen thuis hebben.

Dit jaar is Koningsdag 'omgedoopt' in Woningsdag, als geheugensteuntje aan de oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven.

In de Bijbel kunnen we ook iets lezen over 'wonen' – in het boek Johannes staat *'In het huis van mijn Vader zijn vele woningen'*. Net zoals veel teksten uit de Bijbel, kan ook deze op veel verschillende manieren worden uitgelegd. Maar voor vandaag en voor deze lastige periode rondom corona, is het misschien fijn om te mogen weten dat er voor iedereen 'een woning' is oftewel een plek waar ook jij er bij hoort, precies zoals je bent – een woning, een thuis.

Koningsdag 2020 > Woningsdag > er is een 'woning' voor iedereen!
Best de moeite waard om een feestje te vieren, toch?!

