

Inleiding op het vak Duits

Duitse taal en cultuur is het vak, waarbij je met verschillende aspecten van de Duitse taal aan de slag gaat. Daarnaast leer je, door middel van literatuur, films en geschiedenis, ook het een en ander van de Duitse cultuur. Het vak is zo opgebouwd, dat alle vaardigheden van een taal terugkomen in de jaren in de bovenbouw.

Wat kan je verwachten?

- Voortbouwen op basis uit de onderbouw wat betreft:
 - Woordenschat
 - Grammatica
- Mogelijkheid om aan het Goethe programma deel te nemen (internationaal certificaat)
- De verschillende vaardigheden van een taal komen aan bod:
 - Mondelinge vaardigheid
 - Kijk- en luistervaardigheid
 - Schrijfvaardigheid (formele brieven en beschouwingen)
 - CITO leesvaardigheid
- Duitse Literatuur en bijbehorende stromingen

Waarom kies je dit vak?

- Als je talen (leren) leuk vindt
- Ter voorbereiding op een academische studie (welke dan ook)
- De studie of opleiding Duitse taal en cultuur
- Als je in een Duitstalig land wilt studeren
- Werkzaam wilt zijn in een internationaal bedrijf met Duits als voertaal

Wanneer kies je dit vak niet?

Op het moment dat je op de vaardigheden lager scoort, is het belangrijk om goed na te denken, of je dit vak wilt kiezen. De vaardigheden zijn uiteindelijk de zaken die in je examendossier terecht komen, met als zwaartepunt CITO leesvaardigheid.

Voor meer informatie is het mogelijk om meneer Sleuwenhoek (slc@vhl.nl) of meneer Bartz (baz@vhl.nl) te mailen.