

Chinese taal & cultuur

Laatste nieuws

Nu een vwo-vak, binnenkort ook een havo-vak. De minister van Onderwijs, dhr. A. Slob, heeft in december 2020 namelijk aangekondigd Chinees als schoolexamenvak op het havo in te zullen voeren. Zodra het SLO het examenprogramma klaar heeft en dit door het ministerie goedgekeurd is, kunnen scholen met havo het havo-examen Chinees afnemen.

Enige school in Leiden

Het Visser biedt in Leiden als enige school Chinese taal & cultuur (Chinees) aan, als keuzevak in de onderbouw en als examenvak in de bovenbouw. Van 2010-2013 waren we 1 van de 9 vwo-examen pilotscholen. Sindsdien hebben we veel expertise opgebouwd zowel in het onderwijzen als examineren.

- Brugklassers kunnen Chinees kiezen als keuzemodule (2x60 min. ca. 10 weken). Hierbij ligt de nadruk op de cultuur en je maakt ook kennis met de taal, zodat je weet wat het vak jou te bieden heeft.
- Hierna kun je keuzevak Chinees kiezen en volgen in het hele tweede leerjaar (2x60 min.) en derde leerjaar (1x60 min.). Het huiswerk varieert tussen de 25 – 50 min. per week.
- In de bovenbouw krijg je gemiddeld 2,5 uur les en ongeveer 1,5 uur huiswerk per week. Het vak kent net als de andere moderne vreemde talen vier domeinen *lezen, schrijven, luisteren en spreken*, maar ook een vijfde domein namelijk *cultuur en literatuur!* Juist bij Chinees besteden we nadrukkelijk ook voldoende aandacht aan *het culturele aspect*: wat is er zo Chinees aan China, en wat niet?

4/5/6-VWO

- In 4-vwo ga je dieper in op de cultuurkennis van China die wordt afgesloten met een praktische opdracht. En natuurlijk breid je je taalkennis verder uit met behulp van een interactieve leermethode *Discover China*.
- In 5-vwo doe je kennis op van de Chinese literatuur. Ook dit onderdeel sluit je af met een praktische opdracht. China kent een zeer rijke traditie aan zowel klassieke als moderne literatuur waar je niet omheen kunt. Daarnaast zal de nadruk nog steeds liggen op taalkennis opdoen om te gebruiken in de praktijk. Een aanvullende bovenbouwmodule "*Arbeidsmarkt*" om je op weg te helpen naar je toekomstige (internationale) baan behoort tevens tot de verrijkingmogelijkheden, naast het HSK-examen (zie onder Extra's).
- In 6-vwo ronden we de examenstof voor de vier taalvaardigheden af, haal je daarnaast wenselijk het HSK-3 certificaat. Na een examentraining rond je in maart dit vak officieel af met schoolexamens (SE's).

Chinees mag gekozen worden

- als 2e moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel van profiel Cultuur en Maatschappij, en Economie en Maatschappij.
- als eindexamenvak in het vrije deel van alle profielen.
- als compensatievak (lees: extra eindexamenvak), **maar let op**: Chinees kan **geen** van de CE-vakken Engels, Nederlands of Wiskunde vervangen!

Extra's

Naast de lessen zijn er activiteiten zoals een Chinese theeceremonie, een bezoek aan een China tentoonstelling, een workshop Chinees Kungfu (Wushu) of het Chinees Nieuwjaar in Den Haag met een heuse Chinese lunch. Bovendien kun je deelnemen aan wereldwijd erkende *Chinese staatsexamens* (HSK) en internationale taalwedstrijden (*Chinese Bridge*), waarbij er veel leuke prijzen te winnen zijn. Denk aan zomerstudiereizen samen met leerlingen uit de hele wereld die naar China gaan om in het land zelf nog meer van de cultuur in te ademen. Je neemt dan wat men noemt een 'taalbad'. Bij voldoende belangstelling organiseert de school zelf ook reizen naar China. Natuurlijk kunnen deze onderdelen van het programma alleen georganiseerd worden, mits ze veilig kunnen plaatsvinden conform de corona-maatregelen van de overheid en de richtlijnen van het RIVM.

Schoolexamen

Er is nog geen centraal schriftelijk examen Chinees. Het vak wordt afgesloten met het schoolexamen in de bovenbouw. Op het diploma wordt het vak Chinees dus vermeld. Geen CE toch een volwaardige moderne vreemde taal (net als de andere schooltalen 480 studiebelastinguren in de bovenbouw, incl. huiswerk).

Specifieke vaardigheden en eisen

Voor deze taal helpt het enorm als je

- beschikt over doorzettingsvermogen.
- houdt van analyseren.
- een open houding aanneemt voor andere culturen.
- je werk consequent bijhoudt, en regelmatig oefent en herhaalt.

Wanneer is het voor iemand nuttig of zinnig om het vak te kiezen?

- Als je van talen houdt.
- Als je een brede algemene kennis wilt opdoen.
- Als je belangrijke studievaardigheden goed wilt trainen die van pas zullen komen voor de rest van je leven.
- Als je een goed portfolio/CV wilt opbouwen om tijdens je schoolcarrière, studententijd of zelfs later meer kans te maken op internationale studiebeurzen (*scholarships*).

Wanneer kunnen leerlingen het vak beter **niet** kiezen?

- Als je het al zwaar hebt met je kernvakken.
- Als je zwak bent in talen, kun je Chinees *beter niet kiezen als extra examenvak*.
- Als je niet bereid bent de 480 studielasturen te investeren in de bovenbouw. Dit vak haal je alleen mits je de gevraagde arbeidsuren ook daadwerkelijk maakt.

Welke studies/beroepen liggen met dit vak voor de hand?

- Universitaire studies of Hbo-opleidingen die het Mandarijn-Chinees of vakken die gaan over Azië/China hebben opgenomen in het curriculum.
- Afgestudeerden van bijvoorbeeld de Master *China Studies* aan de Universiteit Leiden, vind je in verschillende functies binnen het bedrijfsleven, zoals op de PR-afdeling, als tolk of ondernemer, maar ook bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en in het wetenschappelijk, hoger, voortgezet of primair onderwijs.
- Tevens bestaan er mogelijkheden binnen de journalistiek, bij de (semi)overheid en in de toeristische sector wereldwijd.
- Voor meer informatie bezoek <http://www.mastersinleiden.nl/programmes/chinese-studies/en/career>

Wil je meer weten?

Als je vragen hebt over dit vak, dan kun je die natuurlijk altijd stellen aan de vakdocent.